



CHP

TÜRKİYE'NİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Balbay

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ - YENİ DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI

Ben Mustafa Ali Balbay...

Ortaokulda öğretmenim şunu söylemişti; "Senin Mustafa'n da var Ali'n de ama soyadın da çok tatlı, ben sana Balbay diyeceğim."

O günden beri çevremdekiler beni hep "Balbay" diye çağırdılar. Bunu ben de öylesine benimsedim ki; birisi "Mustafa" diye çağırınca kime sesleniyorlar diye bakındığım oldu.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde birinci sınıfın sonunda bütün okuldan imza toplayan arkadaşımız sıra bana gelince ad hanesine "Balbay" yazdıktan sonra seslendi: "Soyadın neydi?"

Adım haline gelen soyadımı ben de böyle benimsedim, yol arkadaşım siz CHP üyelerine bu başlıkla seslenmeyi uygun gördüm.

Halen Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekiliyim ve İzmir ikinci bölge milletvekili aday adayım.

Demokrasi, özgürlük, refahın arttığı ve olabildiğince eşit paylaşıldığı, iç barış sorunlarını çözmüş bir Türkiye mücadelesinde 38 yılımı doldurdum.

Bu mücadelenin 5 yılını demir parmaklıklar ardında sürdürdüm.

Kalemimi hiç kırmadım, satmadım, kiralamadım...

Bu mücadele elbette siyasi bir içerik de taşıyordu.

Neden milletvekili olmaya karar verdim?

Neden ön seçime girme kararı aldım?

Siyasete neler katmayı hedefliyorum?

İzmir'le ilgili hazırlıklarım neler?

Bütün bu soruların yanıtını vermeye çalıştığım bir gazete ile karşınızdayım.

Eğer iç sayfaları okumaktan yana değilseniz, kendinizi hemen birinci sayfada özetleyin derseniz sizlere Silivri yargılamaları sırasında mahkemede haykırdığım şu sözlerimle seslenmek isterim:

Ben Mustafa Kemal'lerden,

Ruhi Su'lardan,

Abdi İpekçi'lerden,

Uğur Mumcu'lardan gelirim.

Sadece halkın önünde eğilirim.

www.balbaymustafa.com



balbaymustafa



mustafabalbay



BEN SADECE

HALKIN ÖNÜNDE

EĞİLİRİM



CHP

**TÜRKİYE'NİN
BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ**

Mustafa Ali BALBAY

İZMİR 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı

38 YILLIK MARATONUM

Hep Mücadele, Hep Daha Fazla Demokrasi

1977 yılında Ege Üniversitesi İletişim

Fakültesi'ni kazandığımda hemen yaşamımın gelecek yıllarını çiziverdim.

Okulu birinci bitirecektim...

Başardım. İletişim Fakültesi 1981 yılı birincisiyim.

Daha okul bitmeden gazeteciliğe başlayacaktım.

Başladım. 11 Kasım 1980'de İzmir'in yerel yayın organı Gazete İzmir'de gazeteciliğe adım attım.

En geç 45 yaşında köşe yazarı olacaktım.

33 yaşında Cumhuriyet gazetesinin en genç köşe yazarı oldum. 35 yaşında, 24 Ocak 1993'te katledilen Uğur Mumcu'nun köşesinde bayrağı yerde bırakmama nöbetini aldım. Köşemi demir parmaklıkların ardında bile boş bırakmadım.

40'lı yaşlarda kitap yazarı olacaktım.

İlk kitabım 34 yaşında 1994'te yayımlandı. O günden beri kitap üretmeyi hiç bırakmadım. 9'u demir parmaklıkların ardında olmak üzere 32 kitaba imza attım.

Dünyayı dolaşıp gezi yazıları yazacaktım.

25 yaşında ilk kez yurtdışına çıkışımın ardından 80'den fazla ülke gördüm. Bunları 8 gezi inceleme kitabında topladım.

Lisede başladığım atletizmi bırakmayacaktım.

1978'de Ege Üniversitesi'nin atletizm takımına girdim. 5 bin ve 10 bin koştum. Hocamız Hikmet Kandeydi'nin yönetiminde 1980 yılında üniversitelerarası atletizm şampiyonasında yarışıp takım olarak madalya takmanın tadını yaşadım. Atletizmi sonraki yıllarda da sürdürdüm. 1989 yılına dek 8 kez Samsun 19 Mayıs maratonunu koştum. 40'lı yaşlarda atletizmi bırakmıştım. Hapiste tüm olumsuz koşullara karşın eni 5, boyu 14 adımlık havalandırma boşluğunda düzenli spora yeniden başladım. 19 Mayıs 2015'te bizi hapiste çürütmek isteyenlere inat bir kez daha maraton koşacağım.

Siyasal akımlarla ilgilenecek, gençlik hareketlerine katılacaktım.

1977'de okula kaydımı yaptırmamın ardından Ege Üniversitesi'nin tüm birimlerinde dalgalanan siyasi canlılıkla da tanıştım. Devamında mesleğimi sürdürme biçimimi de gençliğim belirledi. Sol düşüncenin "önce insan" demek olduğunu unutmadan bu çizgiden hiç sapmadım. Ucunda ölüm olsa da hapis olsa da...

38 yıllık bu mücadele çizgisi aynı zamanda siyaset yapmak anlamına geliyordu. Yani hep siyasetin içindeydim. 2009 yılında düzmece iddialarla tutuklanmamın ardından, siyasal saldırıya siyasal karşılık vermek gerektiğine karar verdim. 12 Haziran 2011 seçimlerinde İzmirli ben ikinci bölgeden milletvekili olarak TBMM'ne gönderdiler.

Ama gidemedim...

4 yıllık milletvekilliğimin 2.5 yılı demir parmaklıkların ardında geçti. Ama boşuna geçmedi. Bu zamanı okuyarak ileride ülke yönetiminde ve İzmir'in kaderinde var olacağımı düşünerek, tasarlayarak geçirdim.

5 Aralık 2013'te Anayasa Mahkemesi'nin "Balbay haksız yere hapiste tutulmaktadır" kararının ardından 9 Aralık 2013'te tahliye edildim.

Özgürlükle birlikte önce ailemle kucaklaştım sonra İzmir'e koştum. 2014'le birlikte yerel seçim yarışı da başladı. Ben de tıpkı nöbetçi eczane gibi çağrıldığım, görevlendirildiğim her yere omuz verdim. Öncelikle İzmir'deki çalışmalara katıldım, başkan adaylarımız için "seçildiklerinde Ankara'daki yardımcılarını ben olacağım" dedim. Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan'dan, Merzifon Belediye Başkanımız Alp Kargı'ya kadar 50'ye yakın belediye başkanı seçimin hemen sonrasında, "Balbay kazanmamızda senin de katkın oldu" deyip teşekkür ettiler. Benim için bundan büyük ödül olamaz.

Şimdi 7 Haziran genel seçimlerine gidiyoruz, önseçim sürecindeyiz.

Bu parti içi demokrasi şölenine katılarak yepyeni hedefler edinmek, yukarıda paylaştığım başarılarımı İzmir'e ve Türkiye'ye taşımak istiyorum.



Nazilli'nin özgür alanlarından



14 adımlık havalandırmaya



CHP ÜYELERİNİN, YOL ARKADAŞLARIMIN KALBİNDEN YOLA ÇIKIYORUM

Tercihim Ön seçim

Partim CHP'nin 7 Haziran genel seçimlerinde aday belirleme yöntemlerini açıklamasıyla birlikte önümde iki yol vardı; kontenjan için başvurmak, ön seçime katılmak.

Partimiz kontenjanı da seçenekler arasına koyduğuna göre bu yolu yeğleyen arkadaşlarıma elbette saygı duyuyorum. Ben ikinciye seçtim.

Bu kararım salt listelerde yer alma yarışından ibaret değildir. Ön seçimde çalışmalarında şu üç ilkeyi benimsedim:

Dokun, dinle, anlat...

Ön seçime katılma kararımı açıklayıp yollara düştüğüm 27 Şubat Cuma gününden itibaren sabah 07.00'de başlayan tempom gece yarısı 01.00'de noktalandı.

İnsanlara dokundum...

Günde ortalama bin el sıktım, hiç can sıkmadım. Katıldığım üye toplantılarında herkesin elini sıkıp sarıldım. Umutsuzlukla söze başlayanları durdurdum. "Hayır" dedim, "bu ortamda en büyük sorun, umutsuzluktur. Buna hakkımız yoktur. Hem umutsuzluk yalnızlıktan doğar. Biz hep birlikte daha da güçlenerek bu duyguyu aşacağız."

İnsanları dinledim...

Her konuşmamdan sonra sorular bölümünü ihmal etmedim. Her sabah bir üyemizin evinde kahvaltı yaparken hane halkının tümünün konuşmasını rica ettim. Köylerde üreticilerimiz çok net ifadelerle dertlerini dile getirdiler.

İnsanlara anlattım...

38 yıllık mücadele birikimimi tam anlamıyla kullanabileceğim bir şafağın eşiğindeyim. Bunun bilinciyle öncelikle İzmir'imizle ilgili, devamında da Türkiye'nin geleceğine seslenen hedeflerimi paylaştım.

Yol haritam şudur:

29 Mart'ta kaderimi CHP üyelerine teslim etmek... Üyelerimiz el verirse 7 Haziran'da ülkenin kaderinde belirleyici olmak.

Üyelerimizden başlıca dileğim mutlaka ve mutlaka sandığa gitmeleridir. Eğer katılım düşük olursa, ön seçim kurumu yara alacaktır.

İzmir 2. Bölge'de 13 milletvekiliği var. Adaylardan 3'ü kontenjanla belirleneceği için üyeler aday adayı listesinden en az 5 en çok 10 isim yazacaklar. Bunun altı ya da üstü geçersiz.

Üyelerimize sesleniyorum:

Meclis'te görmek istediğiniz 5 ismi işaretleyin, 6. olarak da beni, Mustafa Ali Balbay'ı işaretleyin.



İZMİR'İMİZ için 4T 1K

Tarım | Turizm | Ticaret | Teknoloji | Kültür

“Hedeflerim, Hayallerim, Sözlerim Var.”

Mustafa Ali BALBAY

İzmir topraklarının % 28'i tarım arazisidir. Küçük Menderes havzasından Bakırçay havzasına İzmir tarih boyunca tarımsal üretimin merkezlerinden biri olmuştur. Bugün İzmir'in tarım potansiyeli, değerlendirilmek bir yana engellenmektedir. Pamuktan tütüne pek çok ürüne kota konmaktadır. Nasıl Ecevit 1970'lerde haşhaş yasağını reddettiyse biz de kotayı reddediyoruz. Kendi ürün planlamamızı kendimiz yapacağız.

Tarihte Ege'de imparatorluklar, devletler kurulduysa bunda incirin, üzümün, zeytinin ve bereketli ürünlerimizin payı büyüktür.

Üreticiyi yeniden milletin efendisi yapacağız.



Turizm



Turizm İzmir'in en şanslı alanlarından biridir. Ancak bu potansiyel de kullanılmamaktadır. İzmir'e gelen turist ortalama 2,5 gün kalıyor. Denizden tarihe İzmir'in zenginlikleri dikkate alındığında bu çok düşük bir rakamdır. Dünya mirasına girmeye hazırlanan Bergama'ya gelen turistlerin ortalama 4 saat kalması daha çarpıcı bir rakamdır. Turizm yelpazesini daha da genişleterek hem turist sayısını hem de gelirini arttırmak kısa vadede gerçekleştirilebilecek bir hedeftir.

İzmir sadece dış değil iç turizmden de daha fazla pay almayı hak etmektedir.

Ticaret, İzmir'in yüzyıllardır kimliğini oluşturan bir alandır. Ancak merkezi hükümetin bu alanı güçlendirecek yatırımları yapmaması ticaret hacminin genişlemesini engellemektedir. İzmir Limanı, Osmanlı döneminde İstanbul'dan bile önde gelen bir ticaret damarıydı. Bu damardaki tıkanıklıkları kentin ticari belleği olan kesimlerle birlikte gidereceğiz.

Türkiye'de her bir kiloluk ihracatın karşılığında 1,5 Dolar gelmektedir. Bu rakam Güney Kore ve Almanya'da 4 Dolar'dır.



Ticaret



Teknoloji

Teknolojik gelişim dünyada kalkınmanın motorudur. Bu alanda atılacak adım sanayide ve ticarete daha yüksek değeri getirecektir. Türkiye'de üniversite mezunu oranı %9'dur. Bu oran İzmir'de %15'tir. Ancak İzmir bu artışı enerjiye çevirememektedir. Üstelik işsizlik sıralamasında üniversite mezunu gençler birinci sıradadır.

Teknoloji yükseldikçe bunun ekonomiye yansımaları katlanarak artacaktır.

Atatürk'ün, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür" sözü çok şey ifade etmektedir. Ekonomik rakamlar büyümeyi gösteriyorsa kültürel rakamlar da insani gelişmeyi göstermektedir. İzmir Türkiye'nin kültürel başkentidir. Ancak bunun iyi bir planlamaya gereksinimi vardır. Türkiye'deki uygarlık kalıntılarının toplam alanı Yunanistan'ın tüm yüzölçümünden fazladır. Bunun da önemli bir kısmı İzmir'dedir.

İzmir'i dünya kültür mirasının en zengin ve bereketli coğrafyası yapacağız.



Kültür

CHP'Yİ İKTİDARA TAŞIMAK ORTAK HEDEFİMİZDİR



**Bizim İçin Tek Hedef İktidardır,
Bunun Dışındaki Her Yer Bize Dardır...**

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 1 Ekim 2013'te henüz demir parmaklıkların ardında iken Sincan Cezaevi'nde ziyaretime gelmişti.

"Bir isteğiniz var mı?" diye sorduğunda şunu söylemiştim:

"Bizim için tek hedef iktidardır, bunun dışındaki her yer bize dardır."

Bu sözü söyledikten iki ay sonra özgürlüğüme kavuştum ve mücadeleye ben de katıldım.

Artık partimizin iktidara yürümesinden ben de sorumluyum.

Siyasette hiçbir zaman hırslım aklımı aşmayacak. İktidar yolculuğunda partim, üyelerimiz bana ne görev verirse yerine getirmeye hazırım.

Demir parmaklıkların ardından çıktığım gün şunu söylemiştim:

"İçeride en çok gelecek biriktirdim."

Özgürlükte karşılaştığım insanların çoğu ilk şunu söylüyor:

"Geçmiş olsun."

Onlara şu karşılığı veriyorum: **"Geçmiş oldu... Elbette unutmayacağız ve hukuk zemininde hesabını soracağız. Ama artık gelecek olsun..."**

Ben güzel bir gelecek üretmek için her türlü sorumluluğu almaya adayım.

Hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz.

Bu sözü hiç unutmayacağım.

Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun bir yanı yoldur.

Hiçbir zaman yılgınlığa kapılmayacağım, engeller karşısında bu sözü rehber edineceğim...



ALIN TERİMİN SAYFALARA, SÖZCÜKLERE DÖKÜMÜ...

38 yıllık mücadelemın en kalıcı eseri kitaplarımdır.
İşte 38 yılda biriktirdiklerim ve sizlerle paylaşma olanağını
bulduğum alın terimin sayfalara ve sözcüklere dökümü.



32 kitabımdan 9'unu demir parmaklıkların ardında elle yazdım.





CHP

İZMİR'İN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Balbay

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ - YENİ DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI

SAZDAN BAŞKA BİR ŞEY ÇALMADIM SELAMDAN BAŞKA BİR ŞEY ALMADIM

devajans



Tarihin en vahim hukuksuzluklarının haksızlıklarının yapıldığı Ergenekon Davası kapsamında yaşamım, maddi durumum, her şeyim didik didik edildi. Kullanabilecekleri en küçük bir malzeme bulamadılar. Üniversite yıllarında saz çalmayı öğrenmiştim. Hala iyi saz çalarım. Hayatımda sazdan başka bir şey çalmadım.



Türküleri hep sevdim.

Zira;

türküleri yakanlar her zaman yasaları yapanlardan güçlü olmuştur.

Nerede bir insan görsem selam verir selam alırım.

Hayatımda selamdan başka bir şey almadım.

Hep şuna inandım:

Örgütlü halktan büyük güç yoktur.

www.balbaymustafa.com



balbaymustafa



mustafabalbay